

'Uiteindelijk komt het goed met deze wereld'



Het rad brengt Nijs Dekker (61) en Ezra van Zandwijk (17) in gesprek over het klimaat en leven na de dood. Ze kennen elkaar van gezicht uit de Gereformeerde Kerk in Herwijnen, een kleine gemeenschap in de Betuwe.

ZORGEN

Vwo-scholier Ezra van Zandwijk kan zich best zorgen maken. Omkijken naar haar jongere broers en zussen in de tuin. Zijn ze niet te dicht bij de vijver? Ook op school doet ze het graag goed. Door corona kreeg ze er nieuwe zorgen bij. "Ik hoop dat mensen die dichtbij me staan het overleven, en het liefst niet ziek worden." Nijs Dekker, 61 jaar oud en werkzaam in de scheepsbouw, zat met name in over zijn moeder. Geen bezoek te mogen ontvangen, dat had mentaal impact op haar. Maar meestal leeft Nijs zorgeloos. Alleen het klimaat, daar maakt hij zich grote zorgen om.

KLIMAAT

Nijs: "Je merkt dat de temperatuur toeneemt. Wat als op termijn hele gebieden rond de evenaar niet meer bewoonbaar zijn? Al die mensen hebben een andere plek nodig. En je ziet hoeveel problemen er nu al zijn met het opnemen van vluchtelingen ..." Het houdt Ezra ook bezig, al gaat ze niet staken voor het klimaat. Nijs probeert zijn leefstijl aan te passen: minder vliegen en minder vlees eten. Ook bij Ezra thuis eten ze veel biologisch en minder vlees. Nijs: "In Herwijnen zijn veel boeren. Het is goed om ook hun kant te horen. De hele maatschappij is gericht op goedkoop vlees. De

consument is niet bereid om meer te betalen."

JEZUS

Ezra is ervan overtuigd dat de situatie van het klimaat eerst nog zal verergeren, maar "uiteindelijk komt het goed met de wereld." Nijs: "Je ziet dat met de discussie over het sluiten van kolencentrales. Ergens leven we in het vertrouwen dat er nieuwe kansen komen."

Jezus zegt in Matteüs 6: 'Geen zorgen voor de dag van morgen, elke dag heeft genoeg aan zichzelf.' Blijkbaar is de dagelijkse zorg belangrijker dan je zorgen maken. Ezra: "Dat is een uitspraak waar ik mezelf vaker aan mag herinneren."

VOEDSEL

"Grappig dat er voedselvoorschriften in de Bijbel staan", vindt Ezra. "Ik heb Het Genesis Dieet gelezen, heel interessant. Ik wist wel dat varkens onrein waren, maar het maakt dat ik bewust koop, kook en eet. Eigenlijk eet ik het liefst geen vlees." Het lijkt Nijs een boeiend boek. "Je mag alles eten, maar ik denk dat er een diepere wijsheid achter zit." "Overdreven" vindt Nijs "die enorme keuze en variatie van eenzelfde product in de supermarkt. En al die verpakkingen. Vroeger vulde de

kruidenier het stroopblik met een pollepel." Ezra lacht: "Goed voor het milieu als we dat weer invoeren. Soms bakken wij zelf koekjes of brood. Alles vers is toch het beste." Nijs: "Maar geen boontjes uit Afrika, hè?"

HEMEL

Het rad wijst naar 'hemel'. Ezra: "Daar ben ik vooral mee bezig op een begrafenis of in de kerk." Ezra gelooft dat de hemel een mooie, vredige plek is waar mensen heen gaan als ze overleden zijn.

Of iedereen daar komt, weet ze niet. De hel lijkt haar onrealistisch.

Nijs geeft aan dat het verhaal van de rijke man en de arme Lazarus een beeld schetst. Symbolisch wellicht, maar we hebben beelden nodig om erover na te denken.

Hij vindt het opvallend dat Jezus veel vaker spreekt over het Koninkrijk van God. Zijn we niet op weg naar de nieuwe wereld?

Hij kauwt op de vraag of er leven is na de dood. "De dood kan wreed zijn, maar een voltooid leven is ook mooi." Leven na de dood is nog geen uitgemaakte zaak voor hem. "Het is iets om als gelovige mee bezig te blijven." •

'We vertrouwen erop dat er nieuwe kansen komen'

Levenstip aan elkaar:

Ezra: "Geen zorgen voor de dag van morgen, leef in het moment."

Nijs: "Investeer in een kleine kring van mensen die je vertrouwt. Voor mij zijn gezin en familie belangrijk en ik hoop dat jij dat ook mag ervaren."